

5 Gustaaf Baeckelmans

Generatie 1 (proband)



1 Gustaaf Baeckelmans, geboren op 21-03-1904 in Tisselt. Gustaaf is overleden op 11-05-1945 in Theresienstadt, 41 jaar oud.



Notitie bij Gustaaf: Aangehouden 24 oktober 1941

Bevrijd Theresienstadt 8 mei 1945 / Vermeld op gedenkplaat Kerk Tisselt. [Zie ***](#)

Adres:

Oostdijk 37, Tisselt

Beroep:

Bierbrouwer / Burgemeester

Onbekend:

M6-P3-R1-R3-F4-M4



Generatie 2 (ouders)

2 Joannes Baeckelmans, geboren op 24-06-1866 in Tisselt. Joannes is overleden op 11-03-1923 in Tisselt, 56 jaar oud.



Notitie bij overlijden van Joannes: Vermoedelijk

Notitie bij publiceren van Joannes: GL - AS 251929

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 04-09-1895 met de 26-jarige

3 Francisca Ludovica Verschueren, geboren op 27-02-1869 in Heffen.



Francisca is overleden op 01-06-1956 in Tisselt, 87 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Francisca: Vermoedelijk

Kind uit dit huwelijk:

I. **Gustaaf Baeckelmans**, geboren op 21-03-1904 in Tisselt ([zie 1](#)).

Vader.



Ouders zie familiegraf

(zie achteraan *)



Generatie 3 (grootouders)

4 Petrus Baeckelmans, geboren in 1816 in Tisselt. Petrus is overleden.

Hij trouwde met

5 Barbara Ludovica Van Buggenhout, geboren in 1830 in Kapelle op den Bos. Barbara is overleden.

Kind uit dit huwelijk:

I. **Joannes Baeckelmans**, geboren op 24-06-1866 in Tisselt ([zie 2](#)).

6 Egirius Cornelius Verschueren, geboren op 20-12-1837 in Heffen. Egirius is overleden.

Beroep:

Handeldrijver - landbouwer

Hij trouwde met

7 Maria Catharina De Weerd, geboren op 26-05-1831 in Heffen.

Kind uit dit huwelijk:

I. **Francisca Ludovica Verschueren**, geboren op 27-02-1869 in Heffen ([zie 3](#)).

in waarheid
 onze krank-
 heden heeft
 hij gedragen
 en onze smarten
 heeft hij op zich
 geladen.




Zag haar lieven
 zoon zoo lijdend,
 heel alleen den
 doodkamp strijden
 tot hij zijn geest
 hergaf



LT1920 LT1908

De Naam des Heeren  zij gezegend.

M. vrouw Weduwe BAECKELMANS - VERSCHUEREN, meldt U het overlijden van haar zoon.

Mijnheer Gustaaf Baeckelmans
 Politiek Gevangene
 geboren te Tisselt, den 21 Maart 1904, overleden te St. Theresiastadt (Tsjecho-Slowakij-) den 11 Mei 1945.

Mijnheer en Mevrouw VIVIJS - DE KEERSMAECKER, melden U het overlijden van hun pleegkind

Mijnheer Jos. Verholen
 Politiek Gevangene
 geboren te Tisselt, den 11 Januari 1945, overleden te Kaschitz (Tsjecho-Slowakije) den 1 Mei 1945.

Mijnheer en Mevrouw VAN ZAELEN - SEGHERS, melden U het overlijden van hun zoon

Mijnheer Jozef Van Zaelen
 Politiek Gevangene
 geboren te Tisselt, den 20 December 1919 overleden te Flossenburg (Duitsland) in Maart 1945.

Een Plechtige Zieledienst waarop Ued. vriendelijk uitgenoodigd wordt zal plaats hebben in de parochiekerk van TISSELT, op Dinsdag 21 Augustus 1945 te 10 u.
 Hun ziel wordt in uwe godvruchtige gebeden aanbevolen.

Marcel De Mol, koster, Tisselt.

Tisselt Augustus 1945



"Vader niet mijn Wil, maar uw Wil geschiede"

Hoe onnaspeurbaar zijn Gods wegen, hoe ondoorgrondelijk zijn raadsbesluiten.

Ach, Moeder, hoe hebt ge gebeden, geweend, gesmeekt om uw lieveling te mogen weerzien. Het heeft niet mogen zijn; O. L. Heer heeft het anders geschikt.

Zwaar weegt het kruis en hard is de slag. Doch de Heer zalft waar Hij slaat. Geen schooner loon voor U, Moeder, dan uw kind heilig te mogen terugschikken aan den Heer.

Geen klacht, geen wrok; stil biddend is hij heengegaan; bidden was zijn opperste verlangen, zijn laatste wensch. Door het gebed was hij reeds bij den Heer. Zulk een dood is geen sterven meer maar leven. Hij had zijn taak volbracht; zijn loon zal hij niet missen.

Ja, Heer, Gij hebt hem voor ons geluk gegeven, wij geven hem U weder; zwaar weegt weliswaar het offer: wij begrijpen niet doch wij onderwerpen ons: deze beproeving laat Gij toe tot ons aller goed.

Mocht de verdienste van zijn offer, voor ons verkrijgen eens allen samen vereenigd te zijn bij U. o Heer: en dan geen tranen meer, geen pijn, maar vreugde en zegepraal.

Duurbare zoon, broeder en bloedverwant, verkrijgt gij voor ons sterkte en christelijke gelatenheid in de beproeving; wij blijven bidden voor u en vergeten u niet.

Eerwaarde neef, gedenk u mijner aan het Altaar des Heeren.

Strijdmakers, in al uw daden en gedachten gedenkt ons ideaal, ons offer. Onze eer heet trouw!

Maria, Koningin der Martelaren, bid voor ons.

Pijnlijk droef was zijn heengaan naar 't Eeuwig Vaderland, doch Uw aanwezigheid bij dezen dienst, Uw talloze blijken van genegenheid waren voor:

de familiën BAECKELMANS
 een ware troost en een opbeuring. Zij betuigen Ued. hun diepgevoelden dank.

Marcel De Mol, koster, Tisselt.

H. Hart van Jezus, bescherm België.

†
 VROOM AANDENKEN VAN
 MIJNHEER
Gustaaf BAECKELMANS
 POLITIEK - GEVANGENE
 geboren te Tisselt, den 21 Maart 1904 en gestorven in ballingschap te St. Theresiastadt (Tsjecho Slowakije) op 11 Mei 1945



Al wie voor 't duurbaar Vaderland
zijn leven vroom ten offer bracht,
is waard dat onder 't volk zijn naam
in eer en bede wordt herdacht.

Tot zalige en onuitwisbare nagedachtenis van

Gustaaf BAECKELMANS 5
geboren te Tisselt den 21 Maart 1904
overleden te St. Theresiastadt (Tsjecho-Slowakije)
den 11 Mei 1945.

Georges VERHOLEN 104
geboren te Tisselt den 11 Januari 1915.
overleden te Kaschitz (Tsjecho-Slowakije) den
1 Mei 1945.

Jozef VAN ZAELEN 99
geboren te Tisselt den 20 December 1919
overleden te Flossenburg (Duitsland) in Maart 1945

POLITIEKE - GEVANGENEN
Zij offerden hun leven voor het Vaderland.

Hun martelaarstocht is nu voltogen:
De lijdensweg ten eind gegaan.
Voor dwang, noch foltering gebogen.
Getrouw den eed die werd gedaan.
Getrouw aan Land en Volk!

Het was de drijfveer van hun daden.
Hun leus in d'ondergrondschen strijd.
De eed, die bond als kameraden,
Voor 't leven en in d'EEUWIGHEID.

Wij bidden U, Heer, dat wij Hen die hun leven
gaven in den strijd voor onze vrijheid, steeds dankbaar
blijven gedenken in onze gebeden.

Maria, Koningin der Martelaren, bid voor ons.

Marcel De Mol, koster, Tisselt.

Aanklacht Essen S 32 kls 1/44g Eigen verklaring onder dwang / foltering. (Vertaald uit Duits)

Der Bierabzapfer Gustav Baeckelmans aus Tisselt, oostdijk 37, geb. am 21.3.04 in Tisselt, ledig, belgischer Staatsangehöriger, festgenommen am 24.10.41.

De beschuldigde Baeckelmans, 30 jaar oud, is biertapper en ongehuwd.

Hij bestrijdt het lidmaatschap van de ZWARTE HAND, geeft echter toe, aanhanger van de vereniging te zijn geweest. Volgens de beweringen van de gevonnisten Remy De Mol, Hofmans, De Cat en Marcel De Mol was hij lid van de vereniging en nam hij deel aan de oprichtingsvergadering.

Hij had tegenover de beschuldigde De Mol Marcel het inzicht geuit naar Engeland te vluchten om van daar uit aan de strijd tegen Duitsland met de wapens deel te nemen.

De beschuldigde had volgende wapens in zijn bezit: 2 karabijnen, 1 infanteriegeweer en een ander geweer.

De wapens werden bij hem begraven teruggevonden.

Baeckelmans Gustave, geb. te Tisselt op 21/3/1904, er wonende, Oostdijk 37.

Aangehouden op 24/10/41 naar Mechelen - op 20/11/41 naar Antwerpen - op 16/3/42 naar Brussel en op 29/6/42 naar Duitsland.

AANTAL DAGEN OPSLUITING : 1293 dagen.

Gblz135 Oblz5 GVblz7 GMBlz8



AKTEN

GV : geboorteakte vader
GM : geboorteakte moeder
GE : geboorteakte echtgenote
H en O staan voor huwelijk en overlijdensakte. (zelfde regel)
'blz' staat voor de bladzijde waar men de akte kan terugvinden in de juiste onderverdeling G-H-O

Kampen



- Wuppertal M6
- Esterwegen P3
- Gross-Strehlitz R1
- Laband R3
- Buchenwald F4
- Theresienstadt M4



Kerkhof
Tisselt.

Ouders

*** Vermeld op gedenkplaat Kerk Tisselt

3-5-31-49-50-63-72-77-88-89-99-100-102-104-108-109 ZH

